



Hallo ik ben Nadja! Sinds 2014 ben ik gepassioneerd door glas. Deze passie is gekomen na een uitdagende periode in mijn leven. Creatieve bezigheden, zoals het werken met glas, hebben mij terug de kracht gegeven om vreugde te vinden.

Glas is een materie met ongelooflijk veel mogelijkheden. Ik ben zelf vooral gefascineerd door de technieken lampworking en casting. Toch vind ik het belangrijk om creatieve vrijheid te behouden en laat ik mezelf niet beletten door techniek. Elk kunstwerk dat ik creëer, komt uit een diepgaande emotie. Elk werk gaat verder dan esthetiek, Het vertelt een verhaal van herstel, veerkracht en creatieve bloei.

INVITRO 2024



Flanders
State of the Art



't kasseiken