



Ik ben Nadine Baeyens, 58 jaar. Van kinds af aan heb ik altijd mijn vader (20 maart overleden op 94-jarige leeftijd) weten schilderen op zijn zolder. Hij schilderde vooral Brugge, de zee, en vissersboten. Het kon niet perfect genoeg zijn. Ik kreeg dan als kind ook een doek, verf en penselen. 4 kinderen en allen creatief. Dus, het zit in 't bloed. Boetseren, tekenen, knutselen, dingen een nieuwe look geven, mozaïek etc...Een 10-tal jaar geleden ben ik beginnen schilderen op doek. Ik heb dit echt nodig. Bezig zijn met kleuren mengen, vormen en de rest, doen mij in een andere wereld belanden en de dagdagelijkse beslommeringen even vergeten.

INVITRO 2024



Flanders
State of the Art



't kasseiken